

Goeiemiddag allemaal,

Ik ben blij jullie vandaag het bezoekerscentrum van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum in Geel te kunnen voorstellen,

Ik ben Katrien Rombouts, psychologe in de dagkliniek en mede oprichtster van het bezoekerscentrum, Het centrum wordt gedragen en gerund door ervaringsdeskundigen, Drie van hen zullen vanuit hun eigen ervaring iets over hun werk in het centrum vertellen.

Eerst zal Griet Leysen uiteenzetten hoe het bezoekerscentrum tot stand gekomen is. Dan zal Anny Victoria Janssen wat uitleg geven over de huidige werking en haar eigen rol er in. En tenslotte zal Kristof Stubbers iets zeggen over het scholenproject en hoe we hierbij het stigma rond psychiatrie willen aanpakken.

Maar voor ik hen het woord geef, misschien toch nog even dit.

Het is niet toevallig dat we in Geel met een bezoekerscentrum gestart zijn.

In Geel vangen gezinnen al eeuwen mensen met psychische beperkingen op, De Geelse gezinsverpleging zoals ze genoemd wordt, is een project dat meer dan 700 jaar geleden gestart is en nog steeds bestaat, Momenteel verblijven er nog zo'n 250 gasten in Geelse gezinnen. Doorheen de jaren is Geel hiervoor in binnen- en buitenland beroemd geworden. Er zijn dan ook heel wat mensen die graag eens een kijkje komen nemen. Het bezoekerscentrum, een klein museumpje van de psychiatrie in Geel, brengt alle informatie over die beroemde gezinsverpleging samen.

Ondertussen is Geel niet meer enkel gezinsverpleging maar een groot psychiatrisch centrum met een kinderafdeling, volwassennenpsychiatrie, ouderenzorg en een belangrijke participatie in ambulante zorg.

Met het bezoekerscentrum hebben we geprobeerd om de eeuwenoude traditie te verbinden met psychiatrie vandaag. En de informatie over wat psychiatrie vandaag betekent wordt gegeven door ervaringsdeskundige gidsen.

Ik ben heel trots op ons centrum, Het ziet er mooi uit. Een oude schuur en een mortuarium zijn verbouwd tot hypermoderne ruimtes met allerlei technische snufjes

Hierbij enkele beelden van hoe het was en wat er nu te zien is.

Maar wat ik vooral bijzonder vind is de combinatie tussen eeuwenoude geschiedenis :de gastvrijheid van de Geelse gezinnen, en onze omgang met psychiatrische problemen vandaag. Door die combinatie hebben we ook contacten met mensen vanuit sectoren buiten de psychiatrie: de toeristische sector, de erfgoedcel en de stad Geel. Toch wel een unieke kans tot verbreding

Maar hoe het allemaal precies in zijn werk gaat, zullen onze ervaringsdeskundige vertellen.

Ik geef dan ook graag het woord aan Griet.